

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



### Je komt waar je verlangt te zijn

“De eeuwenoude wet van het verlangen zegt dat de mens komt waar hij verlangt te zijn. Zo moet je proberen het doel van je leven te bepalen.

Wanneer je een verlangen hebt in je, moet het mooi kunnen zijn. Je moet met heerlijke verlangens kunnen rondlopen op deze aarde.

Je mag het beste willen voor je eigen leven en voor het leven van anderen, en wanneer je je verlangen tot uitdrukking brengt, doe dat dan in alle zuiverheid.

Durf ook de kracht van je verlangen te erkennen. Wanneer je in je eigen leven staat en een bepaald verlangen hebt, weet dan dat daardoor een volheid in je leven komt.

Je verlangen mag heel groot zijn, maar het moet heel zuiver zijn.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”  
(uit hoofdstuk 17: ‘Samenwerken in dienstbaarheid’)  
Deze tekst vind je ook terug in het Morya Wijsheid Basiswerkboek (punt 51)

© Mayil.com